

H συμφωνία Microsoft - Ελληνικού Δημοσίου υπογράφηκε στην Λισσαβόνα την 1η Φεβρουαρίου. Οπως γράφτηκε στην «Ε», περιλαμβάνει την πόρτα του δημόσιου τομέα στη Microsoft.

Η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια λογισμικού της Microsoft για το σύνολο του δημόσιου τομέα. Παράλληλα προβλέπει κάποια αντισταθμιστικά οφέλη για την ελληνική πλευρά. Μεταξύ αυτών, μειωμένες τιμές 20% στις προμήθειες λογισμικού, δωρεάν αναβάθμιση του λογισμικού για μία τριετία και δωρεάν χρήση του από τους δημόσιους υπαλλήλους, ακόμη και στο σπίτι. Για «εθελοντές» του προσωπικού στα προϊόντα της εταιρείας μέλησαν ακόμη και στελέχη του υπουργείου Οικονομίας, προσθέτοντας ωστόσο ότι η συμφωνία δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Άλλα ανταλλάγματα είναι η δημιουργία κέντρου καινοτομίας στην Ελλάδα, που θα υποστηρίζει την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις ελληνικές επιχειρήσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής και η δέσμευση ότι μέχι το 2008 η Microsoft θα λειτουργήσει στη χώρα μας 10 εργαστήρια υπολογιστών για την ενίσχυση ευαίσθητων πληθυσματών ομάδων.

Ποιο το δέλεαρ

Τι δελεάζει την αμερικανική πολυεθνική; Η μεγάλη «πίτα» των έργων, 1 δισ. ευρώ, από την κοινωνία της πληροφοριών, μέρος της οποίας θα διεκδικήσει και η μεγάλη «φέτα» μαθητών, δημοσίων υπαλλήλων και χρηστών των δημόσιων υπηρεσιών που θα εκπαιδευτούν να χρησιμοποιούν τα προϊόντα της.

Τι δελεάζει την ελληνική κυβέρνηση που φαίνεται να πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, αφού πολλές χώρες όπως η Γαλλία, Σουηδία και η Ιαπωνία (με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη Γερμανία) γιρίζουν την πλάτη στο «κλειστό» λογισμικό συγκεκριμένων εταιρειών προτιμώντας εφαρμογές που βασίζονται στον ανοικτό κώδικα;

Δεν είναι εύκολο να απαντήσουμε αφού το κείμενο της συμφωνίας και οι λεπτομέρειες του δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Την αντίθεσή του με την πρόσδεση του ελληνικού Δημοσίου στο άριστη της Microsoft γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του και το FFII (Foundation for a Free Information Infrastructure, ευρωπαϊκός μεριδιανός οργανισμός για την ανάπτυξη της πληροφοριακής κοινωνίας) που αποδοκιμάζει την επέξεργασία της πληροφορίας με περισσότερα από 850 μελή, 3 χιλιάδες εταιρείες και 90 χιλιάδες υποστηρικτές, χαρακτηρίζοντάς την «πλήγμα για τη χρήση ανοικτών προτύπων και τροχοπέδην για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας».

Ο Αντώνης Χριστοφίδης, εκπρόσωπος του FFII για Ελλάδα και Κύπρο, αναφέρει ότι «η σημασία των ανοικτών προτύπων και της διαλειτουργικότητας

Τι κρύβει, τι προβλήματα δημιουργεί η συμφωνία Δημοσίου - Microsoft



Μπηλ Γκέτς - Αλογοσκούφης επικυρώνουν τη συμφωνία με μία χειραψία

για την ανάπτυξη της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών φράνεται στο Internet. Η θεματική του ανάπτυξης οφείλεται στο ότι είναι θεμελιώμενο εξ ολοκλήρου σε ανοικτά πρότυπα, όπως το TCP/IP, το http και τη HTML.

«Ενώ υπάρχουν ποικίλες, αποτελεσματικέρες και οικονομικότερες, εναλλακτικές λύσεις στο χώρο της πληροφορικής, η κυβέρνηση επιλέγει, χωρίς να ακολουθήσει διαφανείς διαδικασίες, να κλείσει συμφωνία με εκείνο τον προμηθευτή του οποίου οι βλαβερές για την αγορανική πορεία με την πληροφοριακή μονοπάτια και χαρακτηριστικά της προσοχή της Κομισιόν».

Προσπαθώντας να ρίξουμε λίγο φως στο θολό σκηνικό της «μυστικής» συμφωνίας υποβάλλαμε στον κ. Χριστοφίδη τέσσερα σχετικά ερωτήματα.

— Εχετε εικόνα για την εξέλιξη της νιοθέτησης προγραμμάτων ανοικτού κώδικα από τις δημόσιες υπηρεσίες σε χώρες όπως οι Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία και Σουηδία; Εχετε εικόνα σχετικά με το κόστος εισαγωγής και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων;

— Υπάρχουν στοιχεία ότι στη Γαλλία περίπου το 20% των υλοποιήσεων σε

πόφαση του Δήμου Μονάχου να αλλάξει το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα από Windows σε Linux από σύγχρονη υλοποίηση της απόφασης είναι σε εξέλιξη. Γνωστή είναι και η περίπτωση της Βραζιλίας, της οποίας ο δημόσιος τομέας

ας έχει στραφεί σε ανοικτό λογισμικό.

— Αποκείται κριτική για την ασφάλεια του λογισμικού της Microsoft συγκριτικά με τα λογισμικά ανοικτού κώδικα. Πώς είναι τα πιο σοβαρά προβλήματα που μπορεί να επιφέρει στο ελληνικό Δημόσιο μια τέτοια συμφωνία;

— Το θέμα της ασφαλείας είναι παρεξηγημένο. Τα λογισμικά της Microsoft μπορεί να υπερφέρουν σ' αυτόν τον τομέα, το βασικό πρόβλημα δώμα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Καλλιεργείται η αντίληψη ότι η χρήση υπολογιστών είναι τόσο εύκολη ώστε δεν χρειάζεται εκπαίδευση ή ότι για να είμαι ασφαλής απλώς επαφέμει π.χ. στο antivirus. Αυτό είναι σαν να λέμε ότι μπορεί κάποιος να οδηγήσει ένα αυτόματο αυτοκίνητο χωρίς εκπαίδευση ή ότι δεν χρειάζεται να ξέρω πώς να φρενάρω γιατί το αυτοκίνητο έχει ABS. Δυστυχώς η αντίληψη αυτή δεν περιορίζεται στους τελικούς χρήστες, αλλά επεκτείνεται στους τεχνικούς, που μπορεί να έχουν μάθει να κάνουν εργασίες μηχανική χώρας οι ουσιαστική κατανόηση, και στις διοικήσεις των εταιρειών, που μπορεί να πλέζουν το τεχνικό προσωπικό να έχει έτοιμο το προϊόν σήμερα και τα προβλήματα να διορθωθούν αύριο —με πολλαπλάσιο

κριτικές υπηρεσίες και οδηγίες χρήσης, πόσο κοστίζει η υποστήριξη από τους διανομείς των προγραμμάτων αντίν;

— Εφόσον δεν έχω δει το κείμενο της συμφωνίας, δεν μπορώ να ξέρω τι ακρι-

βώς αφορά, για να μιλήσω συγκεκριμένα. Αρα το να σας απαριθμήσω τις πολλές εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν, τόσο σε κλειστό όσο και σε ανοικτό λογισμικό, ανά κατηγορία προϊόντος, δεν έχει πολύ νόημα.

Στο θέμα των υποστηρικτικών υπηρεσιών τα πρόγραμμα δεν είναι μαύρο-άσπρο. Στη δουλειά μου έχει τύχει να έχω δει ακριβά συμβόλαια υποστήριξης κλειστού λογισμικού και η υποστήριξη να είναι ουσιαστικά ανύπαρχη. Μου έχει τύχει επίσης και υποστήριξη κορυφαίας ποιότητας σε κλειστό λογισμικό.

Αυτό που λέτε, ότι δεν συνοδεύεται το λογισμικό ανοικτού κώδικα από υποστηρικτικές υπηρεσίες, δεν είναι σωστό υπάρχοντας προσφέρουν υποστήριξη. Το κόστος υποστήριξης, από όσο έχω δει, είναι περίπου ίδιο με αυτό του κλειστού λογισμικού. Η ποιότητα της υποστήριξης δεν συναρτάται με αυτό με το λογισμικό είναι ανοικτό ή κλειστό, πάντως υπάρχει μια τάση στο ανοικτό υποστήριξη να είναι καλύτερη, γιατί το ανοικτό ενισχύει τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Για μένα, και για το FFII, το μεγαλύτερο πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft δεν είναι η ασφάλεια, αλλά οι μονοπωλιακές τακτικές της. Για παράδειγμα, η μορφή των αρχείων του Microsoft Word, των γνωστών «.doc», είναι μιστική. Αντίθετα, η μορφή του ανταγωνιστικού OpenOffice.org Writer είναι ανοικτό πρότυπο, διαθέσιμο δημόσιως οποιουδήποτε μπορεί να διαβάσει τις προδιαγραφές του στη διεύθυνση <http://www.oasis-open.org> και να απαντύξει έναν επεξεργαστή κεφαλέντων που να τις χρησιμοποιεί. Η μορφή «.doc» όχι μόνο είναι μιστική, αλλά είναι η Microsoft την τροποποιεί ώστε η αποκρυπογράφηση της αποτελεί κινούμενο στόχο. Εποιητικός είναι πως μπορεί να είναι μια μονοπωλιακή πολιτική που αναπτυχθεί σε πλειονότητα λογισμικού.

κό προμηθευτή και ασκεί πλέοντας πολιτικές που συνοδεύουν από την προμηθευτή.

— Από την εμπειρία σας, είναι σύνηθες φαινόμενο να μην αποκαλύπτονται λεπτομέρειες σχετικά με τέτοιες συμφωνίες; Ανάλογα μνημόνια συνεργασίας στην Ευρώπη γνωρίζετε με τις δρους δεσμεύοντας τους συμβαλλόμενους;

«Δεν έχει υποπέσει στην αντιληφή μου καπά παντόποιη περίπτωση. Εντούτοις, γνωρίζετε καλύτερα από μένα τι θα είχε γίνει αν η είδηση για τη συμφωνία ήταν ολόδια αλλά στη θέση της Microsoft ήταν η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στον κόσμο. Παρόλο που τώρα οι αντιδράσεις είναι μικρότερες από αυτή την υποθετική περίπτωση, το θέμα είναι το ίδιο σοβαρό, αν όχι σοβαρότερο, γιατί αν μια κατασκευαστική εταιρεία φτιάχνει μια γέφυρα αυτό δεν εμποδίζει άλλες κατασκευαστικές εταιρείες στο μέλλον να φτιάξουν άλλες γέφυρες. Με την τωρινή συμφωνία, επιλέγουμε να δεθούμε με ένα μονοπώλιο και ουσιαστικά να κάνουμε το ελληνικό Δημόσιο εξαρτώμενο από μια πολυεθνική εταιρεία».

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
milonaki@enet.gr



Τι υποστηρίζει
ο Αντ. Χριστοφίδης,
εκπρόσωπος
του ευρ. οργανισμού
για τη διάδοση
των πληροφοριών

- Ο κ. Χριστοφίδης είναι πολιτικός μπανανικός και πληροφορικός.
- Επαγγελματικά απασχολείται με διαχείριση συστημάτων και δικτύου και με την ανάπτυξη λογισμικού για διαχείριση υδατικών πόρων.
- Εργάζεται στο FFII από το 2003.

κριτικές υπηρεσίες και οδηγίες χρήσης, πόσο κοστίζει η υποστήριξη από τους διανομείς τω