

**Η πρόσφατη περίοδος ξηρασίας πλήττει εκτός της Ελλάδας και άλλες Μεσογειακές χώρες, όπως την Ισπανία. Πρόκειται για συγκυριακό φαινόμενο ή για μονιμότερες κλιματικές μετατοπίσεις και ποιές είναι οι μεσο- και μακροπρόθεσμες τάσεις αντιμετώπισης του;**

Πολύ λίγα είναι σήμερα γνωστά, όχι μόνο για το συγκεκριμένο φαινόμενο ξηρασίας, αλλά και για τους μηχανισμούς που προκαλούν παρόμοια κλιματικά φαινόμενα σε όλη τη γη. Χαρακτηριστική είναι η διατύπωση της επιτροπής του Αμερικανικού NRC, που πρόσφατα αποτύπωσε σε ένα τόμο τα παρόντα και διέγραψε το μέλλον των υδρολογικών επιστημών, ότι το κλίμα «*αλλάζει με ακανόνιστο τρόπο, για άγνωστους λόγους, σε όλες τις χρονικές κλίμακες*». Ένα πρώτο σημείο άξιο συχλασμού σε αυτή τη συνοπτική διατύπωση, είναι ότι η κλιματική αλλαγή είναι αποτέλεσμα άγνωστων μηχανισμών που δρούν με ακανόνιστο τρόπο - άρα δεν είναι προβλέψιμη. Πολλή έρευνα και συζήτηση έχει διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια για τους ανθρωπογενείς μηχανισμούς που προκαλούν αλλαγή στο κλίμα, δηλαδή για την αύξηση της συγκέντρωσης αερίων θερμοκρατίου ( $\text{CO}_2$  κ.λπ.) στην ατμόσφαιρα. Μέχρι τώρα, όμως, δεν έχει με κατηγορηματικό τρόπο ανιχνευτεί επίδραση στο κλίμα αυτού που λέμε «*φαινόμενο θερμοκρατίου*». Ωστόσο, στην εξέλιξη του κλίματος δεν επιδρούν μόνο οι ανθρωπογενείς μηχανισμοί, αλλά και οι φυσικοί, που είναι υπεύθυνοι για τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο παρελθόν. Το δεύτερο σημείο που αξίζει την προσοχή μας, είναι ότι η αλλαγή δε συμβαίνει μόνο στην γεωλογική κλίμακα χρόνου, διότι παλιότερα πιστεύονταν, αλλά σε όλες τις χρονικές κλίμακες. Αυτό που ίσως μας εμπόδιζε να δούμε το κλίμα ως μεταβλητό και μας δημιουργούσε την ψευδαίσθηση της σταθερότητας, είναι το γεγονός ότι τα ιστορικά υδρομετεωρολογικά δεδομένα των προηγούμενων δεκαετιών πράγματι εμφάνιζαν μια σχετική σταθερότητα. Στην πραγματικότητα, και σύμφωνα με τις απόψεις κλιματολόγων και υδρολόγων, η περίοδος 1931-60 ήταν μα πάρ τις πιο ανώμαλες περιόδους της τελευταίας χιλιετίας, ενώ το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα, θεωρείται συχνά ως κλιματικά βέλτιστη περίοδος.

Μετά από αυτή την εισαγωγή, οι απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα προκύπτουν εύλογα, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένες. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν το συγκεκριμένο φαινόμενο ξηρασίας είναι συγκυριακό ή μονιμότερο, αφού δεν γνωρίζουμε τους μηχανισμούς του. Το μέλλον θα δείξει. Ωστόσο, το φαι-



νόμενο έχει ήδη διαρκέσει αρκετά και εμφανίζεται. «*Οργανωμένο*»: Σε υδρολογικές λεκάνες της Ελλάδας που έχουν διερευνηθεί, φαίνεται ότι την τελευταία εξαετία η βροχόπτωση εμφανίζεται αισθητά διαφοροποιημένη, όχι τόσο ως προς το συνολικό επήσιο ύψος βροχής, αλλά ως προς την κατανομή της κατά μήνα. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο, η βρυχόπτωση είναι μειωμένη, ενώ σε άλλους μήνες παρατηρέεται και αύξηση. Αυτό διώρυξε δραστικές συνέπειες στην απόρριψη, δηλαδή στο εκμεταλλεύσιμο υδατικό δυναμικό, η οποία εμφανίζει μείωση της τάξης του 50% σε μέση ετήσια βάση. Παρόμοιες διαπιστώσεις, δηλαδή μείωση των χειμερινών βροχοπτώσεων και αύξηση των εαρινών, έχουν γίνει και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου. Αυτή η κανονικότητα και η χωροχρονική εμφονή του φαινομένου καθιών μια αμελητέα τιγν πιθανότητα συνέχισής του.

Έτοις -για να έρθουμε στο τελευταίο ερώτημα- θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο συνέχισης της ξηρασίας, ή γενικότερα, για την προοπτική ενός μεταβαλλόμενου κλίματος. Οι άξονες αντιμετώπισης είναι τρεις: κατανόηση - δεδομένα - πρακτικά μέτρα. Ο πρώτος άξονας αφορά κυρίως την ερευνητική προσπάθεια που ήδη γίνεται και χρειάζεται να επιταθεί. Πολύ σημαντική, και για την ανίχνευση και κατανόηση των μεταβολών και για τη λήψη μέτρων, είναι η σημασία των υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων: σήμερα η πληροφορική παρέχει τη δυνατότητα εύκολης και αξιόπιστης διαγείσισης και

αξιοποίησή τους. Τέλος, στο επίπεδο των πρακτικών μέτρων, έχουμε την κατασκευή νέων έργων και τη συστηματική και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων - για να περιοριστούμε στο πρόβλημα των υδατικών πόρων, αν και οι επιπτώσεις της ξηρασίας είναι ευρύτερες. Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι η χρήση των υδατικών πόρων υπό καθεστώς λειψυδρίας, χρειάζεται μέγιστη οικονομία και προσοχή, ιδιαίτερα των υπόγειων όπου η υπερεκμετάλλευση έχει μονιμότερες αρνητικές συνέπειες. Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν επιστημονική και κοινωνική ευαισθητοποίηση, συνειδητοποίηση και αποδοχή της αβεβαιότητας απέναντι στα φυσικά φαινόμενα, η οποία, εις πείσμα των προσπαθειών της επιστήμης και τεχνολογίας, εξαπολουθεί να υπάρχει - αν όχι να αυξάνεται.

**Λημάντρης Κουτσογιάννης  
Αέκτορας Τμ. Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π.**

\*