

Ο Προμηθέας Πυρφόρος (απόσπασμα)

Ο Χορός των
Παραστρατημένων
Ερευνητών

Αλί, αλί και τρισαλί,
έφθασε η κλιματική η αλλαγή,
πλημμύρες, βροχές και ξηρασία,
θα εναλλάσσονται πια με μανία.

Η στάθμη της θάλασσας θα ανυψωθεί
παραλία θα γίνει και το Κορωπί
θα ψαρεύουμε από τον Λυκαβηττό
και για βαρκάδα θα πηγαίνουμε Βοτανικό.

Αυτά ορίζουν οι χρησμοί,
με ακρίβεια που 'ναι περισσή,
και το μόνο που κάπως μας ενοχλεί
η φύση δεν έχει ακόμα συμμορφωθεί.

Η λεπτομέρεια όμως αυτή
καθόλου δεν μας ανησυχεί
γιατί το αργότερο σε εκατό χρόνια
δικαίωση θα έχουμε βρει αιώνια.
Αφού είναι σε όλους πια γνωστό
το κλίμα αλλάζει, είναι θέλημα Θεϊκό.

Προμηθέας

Για σταθείτε λίγο παιδιάδες,
ποιος σας τα 'πε όλα αυτά;
Μύθοι είναι οι χρησμοί σας,
πλάνη οι υπολογισμοί σας.

Οι σοφιστείες σας δεν έχουν βάση
και ο λόγος σας δεν θα περάσει
γιατί το μόνο που φέρνει τελικά
είν' αναστάτωση στην αγορά.

Στον κόσμο τι θα συμβεί
αγνοεί ακόμα και η Πυθία
καθώς η βούληση η Θεϊκή
είναι η Μέγιστη Εντροπία.

Και αν θέλετε ακούστε και αυτή
φιλική μια συμβουλή:
Μην παρασύρεστε ομαδικά
από της φήμης σας τη μέθη
επενδύστε παραλιακά
να, για παράδειγμα κάπου εδώ, στο Βγέθι.

Και για να σας αποδείξω το σωστό
ευθύς θε να κινήσω
στου Ολύμπου το αθάνατο βουνό
το πυρ της γνώσης ν' αποκτήσω.

Μαζί μου θα 'χω φίλους καρδιακούς
τον Hurst, τον Kolmogorov,
...και αν κάνει ρίμα κανείς με αυτούς
εμένα να με λέν' Πυρφόρωφ.

Μα βλέπω κι άλλους φίλους πολλούς
που πρόθυμα θα με βοηθήσουν
τα μονοπάτια εκείνα των Θεών
μαζί μου να εξερευνήσουν.

Και σαν στο δρόμο κουραστώ
στα όρια σαν φτάσω
μια ΙΤΙΑ κάπου θα βρω
στον ίσκιο της να ξαποστάσω.

Ο Χορός των
Παραστρατημένων
Ερευνητών

Προμηθέα σύνελθε, πως τολμάς
στους Θεούς έτσι να αντιμιλάς
η θεωρία σου δεν είν' σωστή,
προς τι λοιπόν μια τέτοια εμμονή;

Δεν φοβάσαι την οργή τους
και τη βροντερή φωνή τους
τους κεραυνούς του Δία
και της Ήρας τη μανία;

Με αλυσίδες θα δέσουν το κορμί σου
και φριχτά θα σε βασανίσουν:
Φέτα, κασέρι και γραβιέρα,
θα σε ταΐζουν όλη μέρα.

Ωιμέ, τι θα πάθεις ο δυστυχής
που τη φήμη μας αμφισβητείς
Προμηθέα σκέψου το ξανά
θα σ' εύρει μεγάλη συμφορά.

Προμηθέας

Όχι, τα λόγια μου δεν παίρνω πίσω,
και τις απειλές τις τρομερές θα αψηφήσω.

Μα πριν κινήσω για να βρω
αλήθεια άλλη τόση
ετούτο έχω να σας πω:
Κοντά στο νου κι η γνώση.