



Ο Ρίτσαρντ Κουέσκιν (πρόεδρος της Ενώσεως Χροστών και Φίλων Linux Ελλάδας) είναι ένας από τους χιλιάδες χρήστες διεθνώς που μάχονται για το ελεύθερο λογισμικό.

Οργάνωση FFII

Tous αποκαλούν «μπολσεβίκους της ψηφιακής εποχής». Και ποιος είναι ο «ταξικός εχθρός» tous; Μα ο Μπιλ Γκέιτς και οι όμοιοί του. Τα μέλη της διεθνούς οργάνωσης FFII έχουν έναν στόχο: να απελευθερώσουν το λογισμικό από τα δεσμά της Microsoft και των άλλων πολυεθνικών. Tous εντοπίσαμε σε μια συνάντησή tous στην Αθήνα και μιλήσαμε μαζί tous για το «αντάρτικο» που μόλις ξεκίνησε στα πληκτρολόγια.

wets
els

Αντάρτικο στην εξουσία του Μπιλ Γκέιτς

**ΧΡΗΣΤΕΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ PC
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΤΕ!**

Κείμενο: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, φωτ.: ΜΕΡΣΗ ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ



Φανταστείτε έναν κόσμο που οι συνταγές μαγειρικής θα καλύπτονταν από διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Σ' αυτόν τον κόσμο οι νοικοκυρές θα έπρεπε να πληρώνουν μνιαία συνδρομή για να φτιάχνουν γιουβαρλάκια...

Ο Πιέτερ Χίντζενς, που ήρθε στην Ελλάδα πρόσφατα με άλλους 10 ομοδεάτες του από όλη την Ευρώπη ως απόστολος ενός νέου κινήματος, είχε ακούσει αυτό το απλουστευμένο παράδειγμα από τη μπέρα του, όταν προσπάθησε να της εξηγήσει τι ακριβώς κάνει. Ο Πιέτερ ήταν προγραμματιστής και είχε μια μικρή εταιρεία παραγωγής λογισμικού. Έκανε πίσυχα τη δουλειά του, μέχρι που κατάλαβε ότι όσο κι αν προσπάθησε δεν πρόκειται να φτιάξει την επόμενη Microsoft, γιατί εκείνη και οι άλλες μεγάλες πολυεθνικές των κομπιούτερ έχουν σπάσει συρματοπλεγμένα τείχη για να προστατεύσουν τα κεκτημένα τους. Μπήκε στο FFII –Ιδρυμα για Ελεύθερη Πληροφοριακή Υποδομή (Foundation of Free Information Infrastructure) – και

χιέται πως έχει 90.000 υποστηρικτές διεθνώς και πως το στηρίζουν 3.000 μικρές επιχειρήσεις. «Είναι θέμα ελεύθερου ανταγωνισμού» επιμένει ο Πιέτερ.

Δύο είναι τα βασικά θέματα της ατζέντας του FFII: η κατάρρωση της έννοιας της ευρεσιτεχνίας όσον αφορά το λογισμικό και τα ανοιχτά πρότυπα για την ψηφιακή υποδομή. Για το πρώτο, για να μη γίνεται σύγχυση με τα πνευματικά δικαιώματα, έχουν κι άλλα παραδείγματα εκτός από τις... συνταγές. Φανταστείτε ότι η Αγκάθια Κρίστι, αντί να έχει το κομπράιτ για το έργο της, κατοχύρωνε πατέντα για την ιδέα του αστυνομικού μυθιστορήματος γενικά. Επειτα, είτε θα κρατούσε μόνο για τον εαυτό της το δικαίωμα να γράφει αστυνομικά μυθιστορήματα είτε θα το νοίκιαζε σε άλλους συγγραφείς έναντι χρημάτων. Και στις δύο περιπτώσεις αυτή θα γινόταν πάμπλουτη και δύοι οι υπόλοιποι φτωχότεροι σε χρήμα και επιλογές. Εκατοντάδες έργα δεν θα είχαν γραφτεί ποτέ.

μόσιο, δέκτηκε λυσσαλέες επιθέσεις όχι μόνο από την εταιρεία, που υπερασπιζόταν τα κέρδη της, αλλά και από πολιτικούς των ΗΠΑ που είδαν έναν νέο «μποσελβικισμό» να γεννιέται.

Για την ώρα, πάντως τις ψηφιακές αλυσίδες τους έχουν σπάσει – πλήρως ή μερικώς – οι πολιτείες Μασαχουσέτης και Μινεσότα (ΗΠΑ), οι δύοι Μονάχοι (Γερμανία), Βιέννης (Αυστρία), Μπρίστολ (Βρετανία), τα υπουργεία Οικονομίας Γαλλίας και Αμυνας Σιγκαπούρης, ενώ στο στάδιο της μελέτης βρίσκεται το θέμα για 13 αναπτυσσόμενες χώρες που το έθεσαν στην Παγκόσμια Τράπεζα. Επίσης, μελετάται η εφαρμογή του ελεύθερου λογισμικού στο σύνολο των σχολείων της Βρετανίας. Ομως, τη μεγάλη κίνηση την έκανε πριν από λίγες μέρες η Νορβηγία, πιο κυβέρνηση της οποίας αποφάσισε την εφαρμογή του στο Δημόσιο.

Αλλά και στη χώρα μας φαίνεται πως η συζήτηση έχει ανοίξει ήδη. Προλαβαίνοντας εξελίξεις, ο Μπιλ Γκέιτς υπέγραψε πρόσφατα μια συμφωνία με

Έχετε σκεφτεί ότι αγοράζοντας μια τσιπούρα ίσως πληρώνετε φόρο στον Μπιλ Γκέιτς; Αν όχι, ρωτήστε να μάθετε από τι δεσμά μπορεί να σας απαλλάξει το ελεύθερο λογισμικό.



τώρα αντιμάχεται την ψηφιακή φεουδαρχία με ένα ιδιότυπο αντάρτικο.

Αυτός και η ομάδα του σε μικρό χρονικό διάστημα έγιναν ο εφιάλτης πανίσχυρων διοικητικών συμβουλίων, ανατρέποντας με απρόσμενη επιτυχία σχέδια δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ευρώπη, και έγιναν παράδειγμα για να δυναμώσουν αντίστοιχες προσπάθειες στην Αμερική. Φυσικά, έγιναν κόκκινο πανί για τις πολυεθνικές. Τους αποκαλούν κρυφοκομμουνιστές, κατηγορώντας τους πως καταργούν την απομική ιδιοκτησία, πως αν περάσουν οι ιδέες τους θα έρθει το τέλος της ψηφιακής ανάπτυξης και άλλα καταστροφικά.

Από την πλευρά του, το FFII καυ-

πει τη δεύτερη «παντιέρα» τους λένε κάτι πο απλό: αν ένα κράτος άρχιζε να φτιάχνει δρόμους όπου θα κωρούσαν τα αμάξια μιας και μόνης μάρκας, θα γινόταν επανάσταση. Ομως, συχνά σε δημόσιους διαγωνισμούς οι προδιαγραφές ζητούν συμβατότητα όχι με ένα ανοιχτό και ελεύθερο πρότυπο, αλλά με ένα συγκεκριμένο προϊόν που ανήκει σε μία συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτό κάνει την εταιρεία πανίσχυρη, γιατί ελέγχει τις σπουργινές αλλά και τις μελλοντικές υποδομές και υποδουλώνει τους πολίτες στις απαιτήσεις της.

Ιστορικά έχει μείνει το κόντρα μεταξύ του Περού και της Microsoft το 2002. Οταν το πρώτο αποφάσισε πως θα παίρνει ανοιχτό λογισμικό στο Δη-

πον Γιώργο Αλογοσκούφη για συνεργασία της Microsoft με το ελληνικό δημόσιο. Η κυβέρνηση τη χαιρέτισε ως μεγάλη επιτυχία, αλλά το FFII υποστρίζει ότι πρόκειται για μια συμφωνία που αλυσοδένει την Ελλάδα.

Ο Αντώνης Χριστοφίδης είναι ο εκπρόσωπος του FFII στην Ελλάδα από το 2003, χρονιά κρίσιμη, αφού τότε εισήχθη για συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο ένα σχέδιο για την εισαγωγή των ευρεσιτεχνιών λογισμικού στην ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά τα αμερικανικά πρότυπα. Παρά τις πιέσεις και τα λόγια από τις μεγάλες εταιρείες, το Ευρωκοινοβούλιο καταψήφισε την πρόταση. Από τότε το θέμα επανέρχε-

ται κάθε τόσο προς ψήφιση με διάφορες προφάσεις και μεταμφιέσεις. Εν τω μεταξύ, οι εταιρίες βρίσκουν παράθυρα σε εθνικές νομοθεσίες και κατοχυρώνουν πατέντες λογισμικού κατά χιλιάδες. Μόνο η IBM έχει 3.350 στην Ευρώπη και η Siemens 1.455.

Είναι πολλά τα λεφτά. Υπολογίζεται ότι ήδη υπάρχει μια «μπίζα» 50 δισεκατομμυρίων ευρώ επτσώως. Το παιχνίδι γίνεται ως εξής: οι εταιρίες κατοχυρώνουν οπιδόποτε πέσει στα χέρια τους, είτε από τη δική τους παραγωγή είτε αγοράζοντας από μικρούς. Μετά είτε νοικιάζουν τις ιδέες είτε στίνουν ενέδρες και περιμένουν τα θύματα. Ο όρος «ενέδρα ευρεσπεχνίας» είναι χαρακτηριστικός. Μια άλλη εταιρεία βγάζει στην αγορά ένα προϊόν και τότε η πρώτη, στηρίζομενη σε μια πατέντα, είτε την απειλεί με αγωγές και της αποσπά μεριδίο από τα κέρδη είτε κινείται αμέσως δικαστικά και τη δαγκώνει στο φανό. Αν το θύμα είναι μια μικρή επιχείρηση και αυτό είναι το μοναδικό της προϊόν δεν έχει καμιά ελπίδα, θα την καταπεί το μεγάλο ψάρι.

«Σε λίγον καιρό κανένας δεν θα τολμάει να γράψει ένα καινούργιο πρόγραμμα» υποστηρίζει ο Πιέτερ. Με τις μεγάλες εταιρίες να καραδοκούν για να το αρπάξουν, θα φτάσουμε σε μονοκρατορίες που θα ελέγχουν όλα τα κομμούτερ. Και επειδή τα κομμούτερ ελέγχουν όλη την παραγωγή, από την αμυντική βιομηχανία έως τις ιχθυοκαλλιέργειες όλα τα προϊόντα θα «φορολογούνται» για να πληρωθούν οι πατέντες. Υπολογίζει μια αύξηση 10% στο κόστος ζωής τα επόμενα χρόνια, αν χαθεί η μάχη στο Ευρωκοινοβούλιο.

Με ρετίνια και παϊδάκια κάτω από την Ακρόπολη, οι ευρωπαίοι ψηφιακοί ακτιβιστές γνωρίζονται με τους έλληνες ομοιδεάτες τους και αφγούνται τις προσωπικές τους ιστορίες. Ο Τζόνας από το Βέλγιο λέει ότι, όταν κάταλαβε τι γίνεται, έστειλε ένα μέιλ σε κάθε Φλαμανδό ευρωβουλευτή, λέγοντας την άποψή του. Προς έκπληξή του, όχι μόνο του απάντησαν, αλλά του ζήτησαν περιοσύνερτες πληροφορίες και τον κάλεσαν στις Βρυξέλλες. Τότε προσέγγισε την FFII για να... πάρει γραμμή.



Η «διεθνής» των ανταρτών με τα πλοκτρολόγια Στο ευρωπαϊκό τμήμα της συμμετέχουν εκπρόσωποι από Γαλλία, Δανία, Πολωνία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Ελλάδα. Πρώτοι στη σειρά, από αριστερά, οι Μ. Ταλάτουλας και Αντ. Χριστοφίδης.

Ο μικροκαμιωμένος Γιαν από την Πολωνία είναι ο ήρωας της υπόθεσης. Ολομόναχος, κατάφερε όλους τους ευρωβουλευτές της Πολωνίας να καταψηφίσουν τις πατέντες. Τους έπεισε πως πρόκειται για ένα τεράστιας σημασίας θέμα για την ανάπτυξη της χώρας.

«Ο Ελληνικός Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» λέει ο Αντ. Χριστοφίδης «δίνει πατέντες λογισμικού, κάτι που αντιτίθεται τόσο στον ελληνικό νόμο όσο και στην ευρωπαϊκή συνθήκη». Οσον αφορά τα ανοικτά πρότυπα, αναφέρει το παράδειγμα του Taxisnet, του δικτυακού τόπου όπου υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις, που, μετά την τελευταία του αναβάθμιση, δεν

υποστήριζε τα διεθνώς αποδεκτά ανοικτά πρότυπα για το Ιντερνετ, αλλά μόνο το πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων της Microsoft, μέχρι που δέχθηκε μαζικές διαμαρτυρίες πολιτών που απαίτησαν να διορθωθεί.

Ο αγώνας για την αποδέσμευση του λογισμικού είναι μέρος ενός νέου κινήματος, που, αδιαφορώντας για παλαιοκομματικές ταμπέλες, μιλάει για πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα στον κυβερνοχώρο. Ομως, η ριπτορική των νέων ακτιβιστών ακόμη κολυμπάει σε ένα πέλαγος τεχνικών όρων. Σαν τους πρώτους οσταλιστές, χρειάζονται έναν Λένιν για να επικοινωνίσουν με τις μάζες. Κάτι σε στιλ «δεν έχουμε να κάσσουμε τίποτα εκτός από τα καλώδια μας». ☐