

# Κλιματική αλλαγή: μύθοι και πραγματικότητα

Πολλή συζήτηση έχει διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια για τους ανθρωπογενείς μηχανισμούς που προκαλούν αλλαγή στο κλίμα, ενοχοποιώντας γι' αυτούς κατά κύριο λόγο το λεγόμενο «φαινόμενο του θερμοκηπίου».

Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέμπεται απ' την επιφάνεια της Γης απορροφάται από ορισμένα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία «θερμοκηπίου» ( $CO_2$  κ.λπ.), και τα σύννεφα, και επανεκπέμπεται προς την επιφάνεια. Αυτό έχει συνέπεια την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Βεβαίως, η παρουσία στην ατμόσφαιρα των αερίων θερμοκηπίου και ειδικότερα του  $CO_2$  δεν οφείλεται αποκλειστικά σε ανθρω-

πογενείς πόρους, και φυσικά προϋπόρχει της εμφάνισης του ανθρώπου.

Άλλωστε το φαινόμενο του θερμοκηπίου καθ' εαυτό είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τη βιόσφαιρα: υποδηλώνεται ότι χωρίς αυτό (δηλαδί με απουσία  $CO_2$ ,  $H_2O$  κ.λπ.) η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια του πλανήτη θα ήταν  $-18^{\circ}C$ , ενώ με αυτό είναι  $15^{\circ}C$ . Η ανθρωπογενής πλευρά του φαινομένου του θερμοκηπίου έγκειται στο γεγονός ότι, κατά κύριο λόγο, οι καύσεις άνθρακα και υδρογονανθράκων έχουν ως συνέπεια την αυξανόμενη συγκέντρωση  $CO_2$  στην ατμόσφαιρα, σε επίπεδο πολύ πάνω από το φυσικό. Η αύξηση της συγκέντρωσης  $CO_2$  αποτελεί μια διαταραχή που επισύρει αιλιαγές στο κλίμα.

δεν είναι πιο σαφή. Παρ' όλο που έχουν ανιχνευτεί στατιστικά σημαντικές αιλιαγές στο κλίμα πολλών περιοχών, αυτές δεν μπορούν να αποδοθούν με κατηγορηματικό τρόπο στην αύξηση της συγκέντρωσης αερίων θερμοκηπίου. Και αυτό γιατί στην εξέτιξη του κλίματος δεν δρουν μόνο οι ανθρωπογενείς μηχανισμοί, αιλιά και οι φυσικοί, που είναι υπεύθυνοι για τις αιλιαγές οι οποίες έχουν συντελεστεί στο παρελθόν. Είναι δε πολύ λίγα γνωστά για

του Δ. Κουτσογιάννη



Σχ. 1. Γραφική απεικόνιση των χρονοδειρών ετήσιου ύψους απορροής για τέσσερις δεκάνες της Στερεάς Επλόδας (Βοιωτικός Κηφισός στη Διώρυγα Καρδίτσας, Σπερχειός στους Κομποτάδες, Εύηνος στον Πόρο Ρηγανίου, και Αχελώος στο Αυλάκι και το Καστράκι) και των αντίστοιχων υπερεπιπλών πτωτικών τάσεων.

Γύρω από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή έχει διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια πολλή έρευνα, που εστιάζεται τόσο στην πρόγνωση (τι θα συμβεί όσο και στη διάγνωση (τι έχει συμβεί)). Και στους δυο αυτούς άξονες έρευνας τα τώρα αποτελέσματα δεν έχουν οδηγήσει σε κατηγορηματικά μονοσόμαντα συμπεράσματα. Στον άξονα της πρόγνωσης, αν και υπάρχουν μερικά γενικώς αποδεκτά ευρήματα, π.χ. αυξητική τάση της θερμοκρασίας του πλανήτη, είναι δύσκολη η εξαγωγή συμπερασμάτων για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, εξαιτίας της έντονης γεωγραφικής μεταβλητότητας του κλίματος. Ιδιαίτερα ασαφής είναι η κατάσταση όταν εξετάζεται η αιλιαγή στο υδρολογικό καθεστώς μιας περιοχής (βροχόπτωση, απορροή), εξαιτίας των πολύπλοκων αιλιητικήσεων του κλίματος και της υδρολογίας της περιοχής. Έτσι, αντί της μονοσόμαντης πρόγνωσης, η πρακτική που ακολουθείται ως τώρα από τους υδρολόγους είναι η εξέταση εναλλακτικών σεναρίων εξέπλεξης σε κάθε περιοχή. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ορισμένα από αυτά τα σενάρια μπορεί να υποθέτουν αύξηση των βροχοπτώσεων σε μια περιοχή, ενώ άλλα είναι πιθανόν να υποθέτουν μείωση.

Άλλα και στον άξονα της διάγνωσης, τα αποτελέσματα

τους μηχανισμούς που προκαλούν τις διάφορες κλιματικές μεταβολές σε όποι τη γη. Χαρακτηριστική είναι η διατύπωση της επιτροπής του αμερικανικού National Research Council, που προσφάτως αποτύπωσε σε έναν τόμο το παρόν και διέγραψε το μέληπον των υδρολογικών επιστημών,<sup>1</sup> ότι το κλίμα «αιλιάζει με ακανόνιστο τρόπο, για άγνωστους λόγους, σε όλες τις χρονικές κλίμακες». Ένα πρώτο σημείο ξοχλιασμού σε αυτή τη συνοπτική διατύπωση είναι ότι η κλιματική αιλιαγή είναι αποτέλεσμα άγνωστων μηχανισμών που δρουν με ακανόνιστο τρόπο – άρα δεν είναι προβληματικό. Το δεύτερο σημείο που αξίζει την προσοχή μας είναι ότι η φυσική κλιματική αιλιαγή δεν συμβαίνει μόνο στη γεωλογική κλίμακα χρόνου, όπως πιστεύοταν παλαιότερα, αιλιά σε όλες τις χρονικές κλίμακες. Αυτό που ίσως μας εμπόδιζε να δούμε το κλίμα ως μεταβλητό και μας δημιουργούσε την ψευδαίθιση της σταθερότητας είναι το γεγονός ότι τα ιστορικά υδρομετεωρολογικά δεδομένα των προηγούμενων δεκαετιών πράγματι ευμάνιζαν μια σχετική σταθερότητα. Στην πραγματικότητα, και σύμφωνα με τις απόψεις κλιματολόγων και υδρολόγων, η περίοδος 1931-60 ήταν μία από τις πιο ανώμαλες περιό-

δους της τελευταίας χιλιετίας, ενώ το πρώτο μισό του ει-  
κοστού αιώνα θεωρείται συχνά ως κλιματικό βέλτιστην πε-  
ρίοδος.

## Η έρευνα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα ύπαρχε η έρευνη στις υδρολογικές περιοχές και στους δύο παραπάνω άξονες. Αξίζει να αναφέρουμε ορισμένα διαγνωστικά αποτελέσματα γύρω από τις σημαντικές όσο και ανοσυχητικές υδρολογικές τάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αρκετές μελέτες στον Τομέα Υδατικών Πόρων του ΕΜΠ συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι, από το 1920 και μετά, σε πολλές περιοχές εμφανίζονται πτωτικές τάσεις στη βροχή και την απορροή, που εκτείνονται σε μεγάλη γεωγραφική έκταση της χώρας, εμφανίζονται αξιοσημείωτες ομοιότητες ακόμη και σε περιοχές με διαφορετικό σε σημαντικό βαθμό υδροκλιματικό καθεστώς. Οι πτωτικές τάσεις στη βροχή και την απορροή αποτελούν ένα αρκετά ανοσυχητικό φαινόμενο με μεγάλη σημασία για τους υδατικούς πόρους της χώρας, και θα πρέπει να του δοθεί η δέουσα προσοχή τόσο σε επίπεδο έρευνών και μελετών, όσο και σε επίπεδο διαχείρισης υδατικών πόρων. Στο συνοδευτικό διάγραμμα<sup>2</sup> βλέπουμε τις πτωτικές τάσεις, από το 1950-51 μέχρι προσφάτως, της απορροής (δηλαδή του φυσικά διαθέσιμου υδατικού δυναμικού), σε τέσσερις υδρολογικές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Απόποιού έχει διαπιστωθεί ότι παρόμοιες τάσεις εμφανίζονται και στον Πηνειό και στο Βενέτικο (παραπόταμος

του Αιγαίου).

<sup>3</sup>Ως προς τη διάγνωση των αιτιών του φαινομένου αυτού και τη δυνατότητα πρόγνωσης της εξέπληξης του στο μέλλον, η υδρολογική επιστήμη, όπως προαναφέραμε, προς το παρόν δεν επιτρέπει συγκεκριμένες απαντήσεις· βεβαίως δεν υπάρχει κανένας λόγος, ούτε και βοηθεί σε τίποτε, να αποδοθεί το φαινόμενο αυτό στην αθρωπογενή κλιματική αλλαγή – μπορεί κάλπιστα να είναι αποτέλεσμα της φυσικής κλιματικής μεταβλητότητας. Εν κατακλείδι, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και στην Ελλάδα για την προσπτική ενός μεταβαλλόμενου κλιματος, με αυξομειώσεις της ποσότητας των υδατικών πόρων και των συχνοτήτων των πλημμυρών και ξηρασιών. Και προετοιμασία σημαίνει πρώτ' απ' όλα επιστημονικοτεχνική εγρήγορση και διοικητική ετοιμότητα. Σημαίνει, όμως, και κοινωνική ευαισθητοποίηση, συνειδητοποίηση και αποδοχή της αβεβαιότητας απέναντι στα φυσικά φαινόμενα, η οποία, εις πείσμα των προσπαθειών της επιστήμης και της τεχνολογίας, όχι μόνο εξακολουθεί να υπάρχει αλλά συνεχώς αυξάνεται.

### Παραμούσιες

1. National Research Council, Committee on Opportunities in the Hydrologic Sciences. Opportunities in the Hydrologic Sciences. National Academy Press, Washington, DC, 1991.
2. Πηγή: Δ. Κουτσογιάννης και Π. Μαρίνος, Τελική έκθεση Β' φάσης. Τεύχος 32, Εκτίμηση και διαχείριση των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας, ΕΜΠ, Τομέας ΥΠΥΘΕ, Αθήνα 1995.
3. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαρύσης, «Μέτσοβο: η υδρολογική καρδιά της Ελλάδας», Πρώτο Διεπιστημονικό Συνέδριο του ΕΜΠ για το Μέτσοβο, Μέτσοβο, 5-7 Μαΐου 1995.